

## Η χειραγώγηση των μαζών

Δημοσιεύθηκε από admin - 08/10/2010 07:33

---

Στο Πανεπιστήμιο είχα κοπεί στο μάθημα του Marketing γιατί στην Ερώτηση του Καθηγητή μου "ποιες οι λειτουργίες του Τύπου" αυθορμητα είχα απαντήσει "Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ".

Νομίζω οτι πλέον κύριε Καθηγητά η Ιστορία με δικαιώνει. Ζούμε πλέον σε ξεδιάντροπο βαθμό αυτό το φαινόμενο: Εκπρόσωποι κοινωνικών ομάδων, εκπρόσωποι επαγγελματικών ομάδων, βγαίνουν στα ΜΜΕ για να ενημερώσουν το κόσμο για τα προβλήματα τους, να προτείνουν λύσεις και βρίσκονται απέναντι απο Δημοσιογράφους Δημιους! Βιώνουν πρωτοφανείς τηλεοπτικούς εξευτελισμούς, ο λόγος τους διαστρευλώνεται, η παρουσία τους λαιδορείται απο Δημοσιογράφους που αντί να καταγράφουν τα κοινά, προπυλακίζουν λεκτικά σε βαθμό κακουργήματος, με μεθόδους που και αυτός ο Goebbels, ο υπουργός προπαγάνδας του Χιτλερ θα ζήλευε.

Εχουν περάσει πολλά χρόνια απο την γέννηση της προπαγάνδας. Η προπαγάνδα πλέον έχει αναχθει σε επιστήμη και η τεχνική της διδάσκεται σε Πανεπιστήμια με τη μορφή κοινωνικής μελέτης. Μία απο τις αρχές της ίσως η πιο βασική είναι "άν θέλεις ένα ψέμα να γίνει πιστευτό, περιέβαλε το με πολλές γνωστές αλήθειες!". Αυτή τη βασική τεχνική εφαρμόζουν οι πιο εκλεπτισμένοι απο τους δήμιους των ΜΜΕ. Αυτοι είναι τελικά και οι πιο επικίνδυνοι.

Διαβάζω όποτε και όταν μπορώ. Διαβάζω τα πάντα. Όλες τις απόψεις: ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΠΑΣοΚ, ΝΔ, ανεξάρτητους, αναρχικούς τα πάντα. Είχα πρόσφατα την χαρά να διαβάσω την αρθρογραφία του κ. Πάσχου Μανδραβέλη. Εντυπωσιάστηκα απο τον μεστό του λόγο, την σωστή σύνταξη, την "μαθηματική" μεθοδο εκφρασης των απόψεων του στα άρθρα του. Δυστυχώς με μια πιο προσεκτική ματιά συνειδητοποίησα οτι δεν διάβαζα καταγραφή γεγονοτων αλλά μάλλον προσωπικές απόψεις και εκτιμησεις. Εκεί άρχισαν να δημιουργούνται και κάποιες αντιφάσεις στην αρθρογραφία του συμπαθέστατου κ. Πάσχου:

"Η απελευθέρωση θα φτιάξει και καλύτερα φαρμακεία και θα μειώσει τις τιμές. " Υποστηρίζει στις 30/09/10 (Το φάρμακο της απελευθέρωσης) . Δεν μας διευκρινίζει βέβαια τι εννοεί καλύτερα φαρμακεία, αλλά επιπλέον ξεχνάει οτι στις 02/09/10 έγραφε για την απελευθέρωση ενός άλλου κοινωνικού αγαθού οτι : "Η αλήθεια είναι ότι η τιμή του ρεύματος θα αυξηθεί. Είτε απελευθερωθεί η αγορά, είτε όχι είτε παραμείνει κρατική η ΔΕΗ είτε όχι είτε πουληθούν μονάδες είτε όχι.(Το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα )"... διαφωνεί με τον εαυτό του;

Ποιο εντυπωσιακό είναι το μένος με το οποίο εκδηλώνεται κάθε φορα ενάντια σε μία διαφορετική κοινωνική ομάδα ή επαγγελματικό κλάδο. Τυχαία αυτό συμβαίνει βέβαια παράλληλα με την Κυβερνητική πολιτική: "Αυτό δεν οφείλεται απλώς στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να «τσακίσει» τους φορτηγατζήδες (Η επίταξη και η αποτυχία 29/09/2010)" Τώρα βέβαια κ. Πάσχο πώς ένας συμπαθέστατος άνθρωπος της αριστεράς όπως εσείς πιστευει οτι η Κυβέρνηση πρέπει να "τσακίσει" εναν κλάδο επαγγελματιών δεν το καταλαβα. Βέβαια μπορεί αυτοι οι χοντροί τριχωτοι φορτηγατζήδες με τις κοιλιές και τα χαμηλοκάβαλα παντελονια να μυρίζουν άσχημα & να χαλάνε την αισθητική κάποιων που θα τους ήθελαν πιο fit να οδηγάνε με γραβάτες τα φορτηγά κάποιας πολυεθνικής για 592€ το μήνα, αλλά είναι λόγος αυτός να τους "τσακίσουν"; "Αργησε, αλλά επιτέλους θεσμοθετείται. Για την απελευθέρωση της αγοράς οδικών μεταφορών ο λόγος, μια πολιτική απόφαση που σύμφωνα με όλες τις μελέτες θα προσφέρει ανάπτυξη στην οικονομία, χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. (Χειρόφρενο στην απελευθέρωση 27/07/10)". Ναι, νέες θέσεις των 592€. Ας το φωνάξουμε δυνατά: ΖΗΤΩ!!! Η ανυπομονησία σας αλλά και η ανακούφιση σας είναι έκδηλη!Υπάρχουν και άλλοι τρόποι ανακούφισης...

Φαίνεται όμως ότι το πρόβλημα δεν μένει στους χοντρούς τριχωτούς δυσσομούς νταλικέριδες! “..έχουν τελειώσει και οι πρακτικές της στρεβλής επιχειρηματικότητας; και τα μαγαζάκια των 50 τ. μ. με τους συντελεστές κέρδους 200% ... (Η «παντιέρα ρόσα» του ΕΒΕΑ 29/08/10)” Προφανώς αυτοί οι καταστηματάρχες που φοράνε γραβάτες και με λώβια υπομονή εξυπηρετούν όλους εμάς στα “μαγαζάκια” τους είναι και αυτοί ενοχλητικοί. Αυτή η στωκτικότητα τους μάλλον είναι εκνευριστική! Θα ήταν σίγουρα καλύτερα να έκλειναν όλα αυτά τα “μαγαζάκια” που αισχροκερδούν με 200%. Θα ήταν καλύτερα να ήταν και αυτοί υπάλληλοι των 592€ σε κάποια πολυεθνική υπεραλυσιδα που παράγει τα προϊόντα της στην Κίνα προς 0,50€ και τα διαθέτει μέσω μιας offshore εταιρείας στην Ελλάδα προς 15€ και Πωλούνται στον τελικό καταναλωτή με 16€. Έτσι πληρώνει φόρους στην χώρα μας για το 1€ και η offshore που εδρεύει σε κάποιο φορολογικό παράδεισο του εξωτερικού βγάζει 3000% κέρδος που τρώνε κάποιοι μεγαλομέτοχοι μόνοι τους. Ας πεθάνουν και τα μικρομάγαζα λοιπόν, άντε και πολύ τα ανεχτήκαμε τους αμόρφωτους γραβατάκηδες με το 200% κέρδος και χωρίς πτυχίο!

“Τα καλά νέα είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν «κλειστά επαγγέλματα». Αυτό τουλάχιστον λένε -καθείς για τον κλάδο του- οι πρόεδροι των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, των μηχανικών και των φαρμακοποιών.

Η απάντηση είναι απλή: διά διοικητικών αποφάσεων. Το κράτος, με τη θέσπιση κατώτερων τιμών ή κατώτατου συντελεστή κέρδους, επιβάλλει στους πολίτες να τρέφουν αυτόν τον υπερπληθυσμό. Διότι ακόμη και αν δεν είναι υποτιμημένη η εκτίμηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (15.1.2010), το ποσοστό καθαρού κέρδους 10,8% των φαρμακοποιών είναι υψηλό και το κυριότερο: είναι κρατικά επιβεβλημένο. Βρέξει χιονίσει, βελτιώσουν δεν βελτιώσουν τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών τους, τα κέρδη των φαρμακοποιών είναι εγγυημένα από το κράτος και εμείς οι πολίτες είμαστε υποχρεωμένοι να τα πληρώνουμε· χωρίς, μάλιστα, να μπορούμε να ψάξουμε αν το παρακάτω φαρμακείο έχει καλύτερες τιμές. (Τα «ανοιχτά» επαγγέλματα Δευτέρα, 09/08/10)” Τώρα τί έγινε με αυτούς; Αμόρφωτοι δεν είναι. Πτυχίο έχουν. Χοντροί δεν είναι, χαμηλοκάβαλα δεν φοράνε, σίγουρα δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε ότι μυρίζουν άσχημα! Η παροχή υπηρεσιών τους! Αυτό θα φταίει! Βέβαια δεν έχετε πάει ποτέ σε φαρμακείο, δεν ξερετε τι υπηρεσίες παρέχει στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό, αλλά σιγά τι κάνει ένας φαρμακοποιός; Κατεβάζει φάρμακα απο ράφια. Κάτι σαν τον χαμάλη. Ο δικηγόρος; Σιγά το πράγμα: Πατάει ένα κουμπί στο computer και τυπώνονται μόνα τους τα δικαστικά έγγραφα.. Ο Μηχανικός; Σιγά! Τραβάει μερικές γραμμές στο χαρτί και πληρώνεται χρυσάφι. Οι συμβολαιογράφοι; Ότι κάνουν και οι δικηγόροι. Αμάν πια γεμίσαμε πτυχιουχα παράσιτα!

Δημήτριος Γιώρκας

=====